

Giáo Phận Nha Trang

KỶ YẾU **50 NĂM**  
**CHỦNG VIỆN LÂM BÍCH**

1969 - 2019



Tháng 7 Năm 2020

# Ký Yếu Chủng Viện Lâm Bích

(Lâm Bích Catholic Seminary Yearbook of Nha Trang diocese)

## DẤU ẤN 50 NĂM LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÂM BÍCH 1969-2019



Hình niêm khóa 73-74, Ông Nội và ban Giám Đốc cũ: Bố Thoại và Má Thạnh

Gia đình chủng viện Lâm Bích xuất bản – tháng 07 năm 2020



Đức cha  
*Lambert de la Motte*  
(1624-1679)

Giám Mục tiên khởi ở Việt Nam,  
tên của ngài được Việt hóa thành Lâm Bích



*Lời của*

## ĐỨC CHA GIUSE

(trích bài giảng kỷ niệm 50 năm)

Anh chị em trong Đại Gia đình Lâm Bích thân mến,  
Thật là diêm phúc biết bao khi chúng ta được bên nhau dâng  
thánh lễ trong nhà Chúa, đặc biệt tại nhà Tổ, nơi Đức Hồng Y  
Phanxicô Xaviê đã sống, đã phục vụ và để lại cho chúng ta  
những di sản thiêng liêng rất phong phú và cao quý.

Trong bài đọc thứ nhất (Hc 50,24-26), lời Chúa chỉ chúng ta  
thấy: **Đạo hiếu** mỗi người phải có dựa theo đời sống đức tin  
công giáo đồng thời là tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Không  
bao giờ quên ông bà tổ tiên, không bao giờ quên nguồn cội.  
Đạo hiếu chính là mối dây liên kết mọi thành phần trong  
gia đình, dòng tộc.

Bài đọc thứ hai (1 Cr 1,3-9), Thánh Phaolô nhắc nhở cho  
chúng ta tới lòng **biết ơn**: biết ơn Chúa, biết ơn nhau.  
Thánh Don Bosco, một vị thánh được tuyên dương là thầy dạy  
của các thầy dạy trẻ em nói rằng: hãy mang đến một đứa trẻ  
có tấm lòng biết ơn, tôi sẽ đào tạo thành một nhân tài hữu ích.

Trong ngày Họp Mặt hôm nay, ngoài niềm vui gặp gỡ lại nhau,  
chúng ta còn thể hiện **đạo hiếu với lòng biết ơn**. Chỉ có trong  
Gia đình Lâm Bích, mới có danh xưng gọi Đức Hồng Y là Nội,  
gọi cha Giám Đốc, cha Quản Lý là Bố, là Má...và đó là điều  
chúng ta cảm nhận được tinh hoa của di sản thiêng liêng mà  
chúng ta lãnh nhận.

Chúng ta không dừng lại ở đạo hiếu, ở lòng biết ơn, mà chúng  
ta được mời gọi noi gương Mẹ Maria, các Tông Đồ, các mục tử,  
tiền bối... Dưới sức mạnh Chúa Thánh Thần, hiệp thông với  
Hội Thánh chúng ta lên đường góp phần đem Tin Mừng đến  
(Lc 1,39-46).

Kính thưa quý cha và anh chị em thân mến!

Lời Chúa hôm nay hết sức thăm thía cho chúng ta nhân dịp Đại Lễ tạ ơn mừng 50 năm Gia đình Lâm Bích, càng tỏ lòng biết ơn với Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê đã sống, với tâm tình và khát vọng truyền giáo đã khai sinh ra chủng viện Lâm Bích. Trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê được bổ nhiệm trong thời kỳ Công đồng Vatican II, nên ngài có nét đặc biệt là thẩm nhuần tinh thần của Công đồng Vatican II: "Giáo hội trong thế giới hôm nay". Một Công đồng kêu gọi về nguồn. Khẩu hiệu của ngài là: "Vui mừng và Hy vọng". Với giáo phận Nha Trang, ngài hăng:

- Học hỏi, tìm hiểu với lòng yêu mến nguồn gốc của giáo phận Nha Trang.
- Nghiên cứu tình hình sinh hoạt truyền giáo của giáo phận.
- Tiếp bước những tinh hoa có từ thời Đức cha Lambert trong công cuộc truyền giáo tại giáo phận.

Khởi đầu là từ dòng chảy của lịch sử các thầy giảng; tiếp theo là "Vườn nho mới"; khi chín mùi thì chủng viện truyền giáo ra đời.

Nhân dịp giáo phận Nha Trang mừng 300 năm ngày Đức cha Lambert đặt chân lên đất Nha Trang. Chủng viện Truyền Giáo chính thức mang tên chủng viện Lâm Bích.

Nhưng không phải như là một sự kiện, một biến cố mà theo nhận thức của Đức cha Phanxicô Xaviê, chủng viện Lâm Bích thành lập để tiếp nhận những ơn gọi nhằm tiếp nối dòng chảy của các tông đồ, dòng chảy loan báo Tin Mừng, dòng chảy yêu thương gắn kết với lòng biết ơn nguồn cội. Trên tinh thần đó, chủng viện Lâm Bích hình thành, phát triển.

Noi theo và học hỏi con đường của các vị tiền bối: Đức cha Lambert, Đức cha Piquet Lợi, Đức cha Phanxicô Xaviê, Đức cha Phaolô, Đức cha Phêrô Nho... Cùng với Đức Ông Giuse Nguyễn Thế Thoại, cha Giám Đốc chủng viện Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến, cha Quán Lý Đa Minh Nguyễn Công Đắc, chúng tôi quyết định và cùng nhau tái lập chủng viện Lâm Bích hiện nay.

Anh chị em thân mến. Ngày Đại Lễ hôm nay, chúng ta có nhiều điều để chia sẻ, tâm sự cùng nhau.

Hình ảnh của Đức cha Phanxicô Xaviê không phải ở trên một đỉnh cao mà ở trong tim của chúng ta.

Hạnh phúc cho chúng ta là được học với ngài, được tiếp nối công việc của ngài để từ đó, Lâm Bích như là dấu chỉ của đạo hiếu, của lòng biết ơn và của tinh thần truyền giáo.





Khuôn viên viện Đại học Đà Lạt - năm 1968

## LỜI NGỎ CỦA BAN BIÊN TẬP

Trong một buổi họp của những ngày **Đại Hội 50 Năm thành lập chủng viện Lâm Bích** tại Tòa Giám Mục Nha Trang, ngôi nhà trước đây cũng như hiện nay của con cái của Đấng sáng lập, Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, bác cả Giuse Trần Kim Thiện đã lên tiếng xin lỗi các anh em trong gia đình vì đã không kịp thời xuất bản cuốn kỷ yếu do chính ngài đảm nhận sau khi nhận đề nghị của các anh em thông qua Ban đại diện Gia đình Lâm Bích. Bác cả xin anh em tiếp tục cộng tác và hỗ trợ cho ngài sớm hoàn thành công việc và hứa sẽ cho ra đời cuốn kỷ yếu nhân dịp họp mặt của toàn thể gia đình năm 2020. Đau buồn thay, chỉ vài tháng sau, bác cả bất ngờ ngã quy và ra đi về với Chúa, để lại công việc đang còn dang dở chưa hoàn thành.

Ban đại diện Gia đình Lâm Bích luôn ưu tư tiếp tục công việc của bác cả. Các anh đã ủy thác cho Ban biên tập mới, gồm các anh: Huỳnh Anh Kiệt, anh Cao Huy Hoàng, anh Nguyễn Vi Nam, và linh mục Ngô Đình Sĩ đảm nhận công việc đang dang dở của bác Giuse Trần Kim Thiện.

Chúng tôi đã họp lại và lên chương trình làm việc, với mục đích là huy động sự đóng góp của các thế hệ khác nhau trong Gia đình Lâm Bích để thực hiện cuốn kỷ yếu, đánh dấu một khoảng thời gian từ các hạt giống được gieo trồng theo tầm nhìn và linh đạo của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, mà các anh em gọi một cách thân tình là “Ông Nội”.

Năm 2019 kết thúc và Ban biên tập làm việc, đón nhận các bài chia sẻ đến từ những anh em Lâm Bích và hy vọng sẽ ra mắt tập kỷ yếu vào kỳ họp mặt của Gia đình Lâm Bích mùa hè năm 2020. Nhưng năm Canh Tý mang đến cho toàn thế giới những thách đố vì dịch cúm COVID-19, khiến công việc của ban biên tập cũng bị hạn chế. Thế nhưng, với sự thúc đẩy của các anh em Lâm Bích, qua sự động viên của Ban đại diện, nhờ ơn Chúa qua lời cầu bầu Ông Nội cũng như các anh em đã về cùng Thiên Chúa, Ban biên tập đã cố gắng tiếp tục công việc với tất cả khả năng mình có, và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành cuốn kỷ yếu Gia Đình mong đợi.

Tuy nhiên, vì Ban biên tập, tài hèn sức mọn, xin Gia Đình bỏ qua cho những vụng về, thiếu sót, sai lầm trong các chi tiết. Thời gian đi qua quá xa, ký ức của chúng ta ngắn lại, chỉ còn lại một vài dấu ấn đôi khi mơ hồ và các tài liệu chính thức về chủng viện cũng đã không được lưu trữ hoặc thất lạc vì thời cuộc.

Hạt giống đã gieo xuống, và hôm nay chính các anh em, linh mục giáo dân, hay những người đang còn tìm hiểu ơn gọi trong chủng viện Lâm Bích hiện nay ở Tòa Giám Mục Nha Trang, là những hoa trái, 30, 50 hoặc 100, theo ân sủng của Chúa Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta.

Kính mong Gia Đình đón nhận cuốn kỷ yếu nhỏ bé này như món quà yêu thương của nhau.

**“Đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời”**, nguyện xin tình yêu Chúa nối kết chúng ta nên một.

# TRI ÂN CÁC ĐẲNG CHỦ CHĂN

“La reconnaissance est l’hommage du cœur” (Lòng biết ơn là sự tôn kính từ trái tim) (Ahcene Ait Yahiatene, Thi Nhân)

Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Gia Đình chúng con Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, người mà chúng con yêu quý gọi là “Ông Nội”, đã đào tạo chúng con thành những con người trưởng thành trong tinh thần truyền giáo.



Ông Nội



Đức cha Phaolô



Đức cha Phêrô

Đường hướng của “Ông Nội” vẫn được trân quý và tiếp tục với các vị kế nhiệm: Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa và Đức cha Phó Phêrô Nguyễn Văn Nho đã tụ họp các chủng sinh Nha Trang sau năm 1975 dưới danh xưng Lâm Bích.



Đức cha Giuse

Đức cha Giuse Võ Đức Minh, với tư cách Giám Mục giáo phận Nha Trang đã thiết lập lại chủng viện Lâm Bích, với các anh em đã tốt nghiệp trung học, tại Tòa Giám Mục Nha Trang hiện nay.

## KHÚC CA TẠ ƠN

Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời.

Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa.

Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn.

Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên.

Xin tạ ơn con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa.

Dù trắc gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an.

Xin ngọt ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa.

Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.

Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng.

Đời con là tiếng hát không ngọt ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa.

Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui chan hòa.

Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trông miên man.

Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sút chia vui buồn.

Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa

Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn.

Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la.

(Nhạc sĩ Thiên Ân)



## TRI ÂN CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN TIÊN KHỜI

Xin tạ ơn Chúa đã ban cho Gia đình Lâm Bích chúng con cha Phanxicô Lê Văn Phiên, Giám Đốc văn phòng Thiên Triệu, nay Ngài đã ra đi về với Chúa. Chúng con rất tiếc đã không có hình ảnh nào về Ngài, nhưng trái tim chúng con vẫn ghi nhớ tên Ngài và cầu xin Chúa cho Ngài vui hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con Giám Đốc tiên khởi của chủng viện Lâm Bích, cha Giuse mà chúng con quen gọi là "Bố Thoại", hiện nay Ngài đang là Phó Viện Phụ Đan Viện Xitô Mỹ Ca (Cam Ranh).

Và ngay sau khi "Bố" lên đường đi du học, ban Giám Đốc mới đã đến với chúng con: Cha Giuse Nguyễn Quang Thạnh và cha Thứ, mà chúng con gọi theo tinh thần gia đình là "Má Thạnh" và "Má Thứ".





Xin tạ ơn Chúa, sau biến cố 1975, hồng ân Ngài lại ban cho chúng con những vị bề trên mới, cho các anh em chủng sinh Nha Trang quy tụ dưới tên của chủng viện Lâm Bích: cha Tađêô Phan Đình Tắc, nay đã về với Chúa và cha Gioakim Đoàn Sĩ Thực, mà nay chúng con gọi là “Chú Mười”

Và cũng trong cùng thời gian này, các anh em Lâm Bích cũng được quy tụ và sống trong mái ấm các Trung Tâm ở Tấn Tài, Phước Đức và Hòa Yên, dưới sự dẫn dắt của các cha Gioan Baotixita Hoàng Kim Đạt, cha Nguyễn Văn Láng, cha Phêrô Mai Tính, cha Gioan Baotixita Ngô Đình San



Chúng con xin tạ ơn Chúa và xin Ngài ban ơn lành cho cha Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến, Giám đốc chủng viện Lâm Bích tái thiết lập và cha Gioakim Phạm Công Văn.

## LỜI CỦA BAN ĐẠI DIỆN

Khi được gợi ý thay mặt cho Ban đại diện có đôi lời cho cuốn kỷ yếu, tôi rất lo lắng. Tại sao không là anh Nguyễn Hoàng Huyên, người đã từng nắm giữ vai trò Trưởng Ban Đại Diện suốt 24 năm liền, với tôi chỉ là người kế nhiệm, biết gì mà nói. Thế nhưng sự đời lại vẫn thường là như thế, người kế nhiệm sẽ là người chịu trách nhiệm trước lịch sử. Tôi vui lòng chấp nhận.

Năm mươi năm, cái tuổi cho một đời người thật đẹp. Ở độ tuổi này con người đã trưởng thành, nếu không dám nói hoàn thiện về mọi mặt, sau một quá trình nhào nặn. Và để rồi cũng sẽ chỉ còn là dư âm...

Năm mươi năm, cái tuổi cho một tập thể, như Gia đình Lâm Bích, cũng thế mà còn lớn hơn nhiều, mang trong mình một bề dày lịch sử, vẫn và đang phát triển, hứa hẹn mở ra một tương lai tươi sáng với tất cả niềm tin và hy vọng.

### 50 năm - Nhìn về quá khứ

Nói đến kỷ yếu, ai cũng ngầm hiểu là nói đến một lịch sử đã qua. Không lịch sử nào giống lịch sử nào, chúng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Lịch sử của Gia đình Lâm Bích cũng không loại trừ, mang dáng dấp về một tầm nhìn khác biệt, nếu không dám nói là ngược đời, là dị biệt vì không giống ai, đặc biệt là trong bối cảnh nửa cuối thế kỷ 20 ở Việt Nam. Và, đã gọi là dị biệt thì chắc chắn nó sẽ bị lên án, loại bỏ. Thế nhưng, nó vẫn tồn tại, âm thầm phát triển để rồi mãi đến những năm sau biến cố 1975 mọi người mới nhận ra đó là một tầm nhìn đúng đắn, là mô hình cho đường lối đào tạo chủng sinh trong thời đại hiện nay. Một lịch sử đau thương nhưng không kém phần vẻ vang, thể hiện một bước đi trước, một tầm nhìn xa mang tính chất vĩ mô.

### 50 năm - Dưới góc nhìn hiện tại

Điểm lại những thành quả hôm nay, ai cũng thật ngỡ ngàng trước con số hơn 60 linh mục xuất thân từ một chủng viện chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn vỏi, 6 năm. Một thành quả thật đáng khích lệ. Thêm vào đó, một lực lượng hùng hậu của hơn 20 linh mục, gần 50 tu sĩ là thế hệ con cháu F1 đang hiện diện nhiều nơi tại Việt Nam và Hải Ngoại. Có thể nói, ở đâu có linh mục Lâm Bích, ở đâu có anh em Lâm Bích ở đó có sự dấn thân tuyệt vời, đi bất cứ đâu, làm bất kỳ gì được trao phó, không ngại khó ngại khổ, tất cả vì hạnh phúc Nước Trời.

Dưới góc nhìn của những tập thể cựu chủng sinh, Gia đình Lâm Bích vẫn không ngừng phát triển. 30 năm đoàn tụ với 29 lần họp mặt, gần như không thiếu một năm nào. Gia đình Lâm Bích không chỉ dừng lại ở việc phát triển với những anh em cựu chủng sinh mà còn hướng đến việc phát triển mạnh mẽ ra bên ngoài với bất cứ ai yêu thích linh đạo Lâm Bích.

## 50 năm – Hướng đến tương lai

Kỷ yếu không chỉ là việc dừng lại, bằng lòng với những gì đã qua như một trách nhiệm trước lịch sử, nhưng còn là một tầm nhìn hướng về phía trước. Quả vậy, vẫn còn đó những ưu tư cho việc phát triển trong tương lai. Thế hệ anh em cựu chủng sinh hiện đều đã lớn tuổi, muốn hay không muốn cũng đã đến lúc chúng ta phải trao lại trách nhiệm lịch sử này cho con cháu. Ước mong các thế hệ F1 hãy chung tay gánh vác, tiếp bước những gì là ước mơ còn dang dở để phát huy tinh thần linh đạo Lâm Bích ngày càng được mở rộng đến muôn người.

Để có thể viết lên được những gì là kỷ yếu cho Gia đình Lâm Bích hôm nay, trên hết là lời tạ ơn Thiên Chúa, như lời Ông Nội Phanxicô Xaviê nói: "*Thiên Chúa vẫn thường vẽ đường thẳng trên những đường cong*"; cũng là lời kính nhớ Ông Nội Phanxicô Xaviê, Đấng đáng kính, người sáng lập, đã đón nhận Thánh Ý Chúa trong sự vâng phục toàn hảo; ghi nhớ sự quan tâm nâng đỡ của Đức cha cố Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, Đức cha Giuse Võ Đức Minh trong vai trò tiếp nối công việc chủ chăn giáo phận như những người cha đáng kính; cách riêng, cảm ơn "Bố, Má" cùng tất cả quý bác, quý anh em, cùng tất cả mọi người cách này hay cách khác đã đồng hành với chúng con trong suốt thời gian 50 năm qua.

Ước gì như lời chia sẻ của cha Gioakim Phạm Công Văn, Giám đốc chủng viện Lâm Bích, trong lễ mừng kỷ niệm 50 năm Gia đình Lâm Bích "[Có một dòng chảy ân sủng đã và đang tiếp tục tuôn đổ xuống trên Gia đình Lâm Bích](#)". Nếu được như vậy, cũng mong lời cầu chúc ấy được tiếp tục lan tỏa đến tất cả mọi người như một lời cảm ơn chân thành.

Nguyễn Mạnh Khanh, Trưởng ban đại diện Gia đình Lâm Bích